

Nieuws brief Fam. Faasse

Augustus
2015

Hallo familie en vrienden !

Zijn jullie allemaal al met vakantie geweest ? Hier is de zomer ook al in volle gang. Het is warm; erg warm en droog. Sinds Juni heeft het niet, of nauwelijks geregend. Met als gevolg een record aantal bosbranden. Zo de brandweer draait hier op volle toeren. We hebben zelfs een dag gehad dat we s'morgens wakker werden en een totale oranje lucht zagen, veroorzaakt door de rook van de bosbranden een aantal uren hier vandaan. Je kon de rook zelfs ruiken en verschillende mensen hadden asdeeltjes op hun auto. Ook de vogels waren in geen velden of wegen te bekennen. Ze hielden zich in ieder geval verdacht stil. We hebben zoiets in Nederland nog nooit meegemaakt. Gelukkig kwam er afgelopen weekend wat regen naar beneden.

Ook persoonlijk zijn we in aarding wat veranderingen verweekelt. Marco heeft een nieuwe baan. Hij werkt nu sinds afgelopen maandag als executive assistent voor de Nationale Bank. Voor ons als gezin is dit zo'n positieve verandering en we zijn zo blij dat God deze deur voor ons heeft geopend ! Ze zeggen wel eens : dat geeft de burger weer nieuwe moed; en dat doet het dus ook. Want Marco krijgt nu een vast salaris waardoor het heel wat makkelijker wordt om de rekeningen te betalen en boodschappen te doen.

Tim heeft morgen zijn laatste dag als Post Kantoor Manager. Hij heeft twee jaar gewerkt bij deze winkel waarvan het laatste jaar als Post Kantoor Manager. En nu heeft hij even een paar weken vrijaf en dan gaat hij beginnen als beveiligingsbeambte bij Paladin Security. Hij ziet zo uit naar deze nieuwe uitdaging !

Sinds kort bezoeken we ook weer de native kerk op het reservaat. En Marco gaat opnieuw zo nu en dan gitaar meespelen met de Tribe of Judah. Dat is de aanbiddingsgroep van deze kerk.

Het is nu drie weken geleden dat de begrafenis plaatsvond van opnieuw een zoon van Willard Pelkey. Hij is verdronken tijdens zijn werk op een vissersboot. Helaas is het inmiddels al drie jaar geleden dat zijn ander zoon overleed door zelfmoord. Zo opnieuw is Willard door een verlies heengegaan. Houd hem en Derrek (de enigste zoon die hij nu nog heeft) alstublieft in u gebed!

We willen ook graag jullie gebed vragen voor de plek waar we wonen. De alcohol en drugsfeesten nemen toe. Gisteren kwam er een man naar Marco toe en zij:" broeder bid asljblijft voor mijn alcohol probleem ik kan er niet af blijven". Bid aub mee dat God een wonder in zijn leven en situatie gaat doen.

Ik hoop dat ik iedereen zo weer wat op de hoogte heb kunnen brengen van alles waar we hier mee bezig zijn.



Heel veel groeten en zegen van ons allemaal !

Marco, Margreet, Tim, Matthias, en Ruben Faasse.

Good News for First Nations Society
Fam. Faasse
20-7390 Wet Saanich Rd
Saanichton BC, Canada V8M 1R8
email: marcofaasse@telus.net

Wij ontvangen giften via bankrekening NL31DEUT0486380335 op naam van “Stichting NGW” te Hoenderloo o.v.v. “Ministry First Nations Canada”. Dit laatste graag duidelijk vermelden, want dan weten ze dat het geld naar ons toe moet. Via deze rekening kun je je giften van je belastbaar inkomen aftrekken, omdat deze stichting NGW (“Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie”) ANBI erkend is. Zo kunt u dus, als belastingbetaler, effectief geld geven, omdat u minder kwijt bent aan de belasting.