

Nieuwsbrief

Mei 2015

Fam. Faasse, Saanichton BC Canada



Hallo familie en vrienden,

Hier even een lente groet vanuit Canada. Ik hoop dat jullie ook van de lente en alles dat daarbij hoort genieten! Alles staat hier in volle bloei; ook onze tulpen, die wij overigens niet zelf hebben geplant. En toch steken ze ieder jaar hun tulpen hoofd weer boven de grond. We zien dit echt als een Hollandse omhelzing van God. Het is gek dat alles waar we al die jaren in Holland zo aan gewend waren, hier nu zo bijzonder voor ons is. En niet alleen de tulpen maar ook als we hier Nederlanders tegen komen waar we weer even onze eigen taal mee kunnen spreken. Het is tenslotte alweer tien jaar geleden dat ik voor het laatst (toen we vertrokken uit Nederland) met de meeste van jullie heb gesproken.



Ik zou heel graag eens met jullie willen bij praten...en even kunnen meemaken hoe het met jullie gaat. Maar ik weet ook dat dat op Gods tijd zal zijn en niet die van mij. Marco is samen met Ruben aan het golfen geslagen en ze hebben er veel lol in. Matthias is inmiddels aan zijn rijbewijs begonnen en hij heeft daar zeker talent voor. Als laatste maar zeker niet minder belangrijk willen wij een bijzonder verhaal met jullie delen.

Blijf ook bidden voor de woensdag (brood dag) alstublieft.

Heel veel groetjes van ons allemaal. *Margreet*

Een verhaal van "Wednesday Community Day" (brood woensdag) in de kerk op het Tsawout reservaat

Het begon allemaal iets voor kerst 2014 in de "Westshore Alliance Kerk" waar een vriend lof prijs diensten organiseert op donderdag.

Een vrouw die de dienst bezocht kwam in contact met Bill, mijn vriend en de secretaris en penningmeester van "Good News For First Nations". Al snel ging het gesprek over de First Nations problemen en uitdagingen wat de vrouw nogal bezig hield. Bill vertelde over onze stichting en onze betrokkenheid op het Tsawout reservaat. Ze reageerde meteen omdat ze in contact probeerde te komen met iemand in het leiderschap van de stam omdat ze verzoening wil met een persoon van Tsawout. Ze vertelde dat haar man was vermoord op zijn werk door een man van Tsawout. Ze was erg bewogen met de dader en was bezorgd over zijn gevoelens van schuld en en verwerping. De vrouw was vastbesloten dat ze deze man en zijn familie de liefde van Christus wilde tonen en ze wilden uitreiken naar hen en hen laten weten dat ze hem vergeven heeft voor wat haar man is aangedaan. Ze wilden laten weten dat er geen vijandelijke gevoelens bij haar zijn tegenover de dader en deze family en dat ze niet bang hoeven te zijn voor enige haat in de toekomst.

Bill die erg aangeraakt was door dit verhaal zei tegen de vrouw: "Ik heb zojuist de Heer om leiding gevraagd".

Wilkenson Gevangenis Victoria BC.

Een paar woensdagen geleden kwam de vader van de jongeman die nu in de gevangenis zit op brood dag. Voorzichtig heeft Bill de vader gevraagd wat zijn gedachten zijn over een ontmoeting met de vrouw en het voorstel om met de zoon en de familie te praten.

Na een moment van stilte zei de vader "I like it" (ik vind het goed). De vader vervolgde dat hij dan eerst weer eens zelf naar zijn



zoon moest uitreiken. Na de de moord was de vader zo boos en beschaamd over zijn zoon dat zij elkaar niet meer hebben gesproken. Nu opeens voelde hij zich vrij om weer eens contact te leggen. "Als de vrouw van het slachtoffer vergeving wil schenken, zou ik het ook moeten doen" kon Bill de vader zien denken. De vader heeft long problemen en heeft het aanbod van Bill geaccepteerd om samen naar Vancouver te gaan voor een medisch onderzoek om kanker uit te sluiten. === word vervolgd ===

Heel veel groetjes vanuit Canada van de Famile Faasse.

Email: marcofaasse@telus.net