

## Eerste kinderdienst is een groot feest

Op zondag 2 februari hadden we de eerste kinderdienst voor de kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Het was een geweldig feest met een enorme opkomst van zo'n 70 kinderen. Erg leuk om te zien was dat sommige kinderen hun vriendje, vriendinnetje of buurkindje mee hadden genomen!

Het thema was *'mooi van binnen, mooi van buiten'*. De zaal was gezellig versierd rondom het thema en er was zelfs een speciale kinderband. We hebben met elkaar God groot gemaakt, gedanst, gezongen en de kinderen een mooi lied aangeleerd.

Ook hebben we gezellig een spelletje gedaan en er was iets lekkers te eten en te drinken.

Francois is op een leuke en interactieve manier dieper op het thema ingegaan, waarna de kinderen de gelegenheid kregen om met hen te laten bidden.

Op het einde mochten de kinderen zich nog mooi laten maken. Voor de meisjes was er make-up en de jongetjes konden een stoere plaksnor krijgen.

Het feest werd afgesloten in de kerk, waar we het aangeleerde lied aan alle papa's, mama's en andere grote mensen hebben laten horen.

De volgende kinderdienst staat gepland op **zondag 11 mei**. We zien er naar uit om uw kind(eren) te ontmoeten, want het belooft opnieuw een geweldig feest te worden.

Ook vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen etc. zijn van harte welkom!



## Er is er één jarig...

In de onderbouw:

- ❖ **Joël Verbeek** - 7 april
- ❖ **Sarah Ouhabi** - 12 april
- ❖ **Christy Kenta** - 8 mei
- ❖ **Megan de Mees** - 18 mei
- ❖ **Tamar Gorzeman** - 4 juni
- ❖ **Elise Boersma** - 26 juni
- ❖ **Jalijah Falkenstein** - 3 juli
- ❖ **Joah Falkenstein** - 29 juli
- ❖ **Joshua Haddon** - 29 juli
- ❖ **Mercy Haddon** - 29 juli

En in de bovenbouw:

- ❖ **Gilly Lemmert** - 1 april
- ❖ **April Mannes** - 9 april
- ❖ **Talitha López** - 15 april
- ❖ **Thijs Gorzeman** - 28 april
- ❖ **Boris Heinen** - 28 april
- ❖ **Clarence Lurfs** - 15 mei
- ❖ **Emma de Haan** - 20 mei
- ❖ **Robbin Stoutjesdijk** - 28 mei
- ❖ **Sacha Cloteda** - 29 mei
- ❖ **Jessica Samuel** - 26 juni
- ❖ **Chayenne Rombley** - 10 juli
- ❖ **Josué Samuel** - 26 juli



## Raadseltje

Hoeveel Bijbelse namen kun je met bovenstaande letters maken? Elke letter mag vaker worden gebruikt.

## Nieuw lesprogramma midden- en bovenbouw

Er gebeurt er veel in de kinderkerk! Ook in de midden- en bovenbouw zijn we lekker aan het groeien met de kinderen. We zijn begonnen met een nieuw lesprogramma waarbij we Bijbelverhalen op een leuke manier behandelen.

Op de 1<sup>ste</sup> zondag vertellen we op een interactieve manier het verhaal van de schepping, Mozes, Daniël, Esther, bruiloft te Kana enzovoort.

De 2<sup>de</sup> zondag werken we het verhaal uit, halen we een thema uit het verhaal en passen het toe op ons eigen leven. We hebben het dan over de gevolgen van de zonde, God strijdt voor ons, bevrijding, radicaal zijn voor God, mooi zijn, wonderen van God in ons leven, jaloezie, etc.

Op de 3<sup>de</sup> zondag gaan we het onderwerp op een creatieve wijze uitwerken, bijvoorbeeld met toneelspel, schilderen, een modeshow, in groepjes doorpraten, een spel of creatieve aanbidding. Op de 3<sup>de</sup> zondag hebben we ook een gast vanuit de gemeente die iets over zijn of haar leven vertelt, zo leren we ook de volwassenen een beetje kennen en zij ons! Gerard is al een keer geweest.

Verder hebben we nu eigen Bijbels en gaan we leren om zelf Bijbelteksten te vinden en uit ons hoofd te leren. Ook verlangen we naar steeds meer ruimte voor de Heilige Geest in ons midden!

We hebben als kinderwerkersteam nog veel mooie plannen en ideeën, bidden jullie als volwassenen mee dat Gods Geest over ons en de kinderen komt zodat onze levens werkelijk zullen veranderen?

Mede vanwege de opbouw in het programma roepen we ouders op hun best te doen om hun kinderen elke zondag in de gelegenheid te stellen de kinderkerk te bezoeken.

**Bezoek eens de pagina's van de kinderkerk op de website. Ze zijn totaal vernieuwd, er staan leuke filmpjes en foto's op. Zo krijgt u een goed beeld van wat we in de kinderkerk beleven!**

## Ontbijt zondag 20 april - geef je op!

Op zondag 20 april staat de kinderdienst in het teken van Pasen. De Parels en de kinderen uit de midden- en bovenbouw gaan ontbijten in de grote achterzaal van de Breepleinkerker. Het is belangrijk dat u uw kind(eren) hiervoor opgeeft, in verband met de boodschappen. Opgeven kan via e-mail ([kinderkerk@lwg.nl](mailto:kinderkerk@lwg.nl)) of door onderstaand strookje ingevuld in de brievenbus op het podium te doen.

Ik kom ontbijten op zondag 20 april!!

Naam/namen: .....

Bijzonderheden (bijv. voedselallergie): .....

## Even voorstellen

Hallo allemaal,  
mijn naam is Arda de Vin.  
Ik ben 18 jaar getrouwd met Bert en samen hebben we 2 kinderen,



Sophie (16 jaar) en Maurice (14 jaar).

We wonen al heel veel jaren met plezier in Vierpolders, een klein dorp op Voorne Putten.

Al ruim 12 jaar werk ik met veel plezier op het secretariaat van een medisch kinderkuis in Oostvoorne. In het kinderkuis verblijven kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Door gedragsproblemen als gevolg van ADHD, autisme of trauma's kunnen deze kinderen niet meer thuis wonen, en worden ze behandeld. Wanneer ik notuleer tijdens de behandelplanbesprekingen hoor ik over de benaderingswijze van kinderen. Dit heeft me geholpen in de opvoeding van mijn eigen kinderen en zal ook kunnen bijdragen tijdens de kinderdiensten.

Sinds 2007 zijn wij als gezin aangesloten bij de LWG. Na jaren in de kerkbank, ervoeren we dat God ons vroeg om te gaan uitstappen. Na onze deelname aan de kerstvoorstelling, wat een geweldige ervaring was, werden we nog enthousiaster. Sinds begin dit jaar is Bert met gitaar actief op het podium, helpt Sophie bij de Brilljantjes en draai ik mee bij de Smaragdjes en Diamonds. Ik vind het een hele uitdaging om aan de kinderdienst iets bij te dragen. Maar de ervaring is dat God mij daarin draagt en de Heilige Geest leiding geeft.

Ik hoop en bid dat ik van waarde kan zijn voor de kinderdienst en ben dankbaar van betekenis te kunnen zijn voor de kinderen.

Liefs en Zegen,

Arda

