

▶ HOE HET ALLEMAAL BEGON 1

▶ DE GOD VAN DE OOGST 2

▶ WAT GEBEURT ER IN 2013? 3

Maart
2013

Nieuwsbrief



Good News

for First Nations in Canada

KENT U ONS NOG...? MARCO, MARGREET, TIM, MATTHIAS EN RUBEN

In 2004 toonde God de Vader ons Zijn hart voor de Indianen in Canada. Dat veroorzaakte een heilige ontevredenheid en een passie voor de First Nations in ons gezin. We gaven alles op en vertrokken in juli 2005 om de roeping, die God in ons hart had gelegd, te vervullen.

Hoe het allemaal begon...

In maart 2005 is Marco alleen naar Canada gegaan voor een 11-daags bezoek. De Indiaanse mensen smeekten hem bijna om terug te komen naar Canada. "Onze kinderen plegen zelfmoord. We bidden al zo lang voor iemand als jij die naar Canada gaat komen om een zegen te zijn voor onze reservaten." Totaal gebroken door bewogenheid kwam Marco terug naar Nederland. Vier maanden later was het huis verkocht en zat de hele familie Faasse in het vliegtuig naar Canada. Een jaar lang hebben we mogen dienen

in de Vancouver Native Pentecostal Church. Hierna is het hele gezin doorgetrokken naar Vancouver Island om contacten te leggen met de 'first nation people' op het Tsawout reservaat. Marco werd voorganger van een kleine gemeente en de hele familie werd al snel ingezet om te helpen bij de vele projecten op het reservaat. De activiteiten bestonden uit na-schoolse opvang van kinderen, jeugdactiviteiten, begeleiden van zelfmoordgevaarlijke jeugd, zomerkampen etc. We hebben daarnaast ook nog een ontbijtprogramma en een brood- en soepprogramma opgestart. Na twee jaar is Marco zich meer gaan richten op de jeugd.



Richard Twiss,
11 juni 1954 – 9 Februari 2013



De God van de oogst!

In deze jaren hebben we Jezus mogen introduceren aan de veelal spirituele mensen op het reservaat. Ze weten allemaal wel van God en de Bijbel, maar hebben nooit hun hart willen openstellen voor een persoonlijke relatie met God, mede door de afschuwelijke gebeurtenissen in de Canadese geschiedenis. Wij mochten Bijbelstudies houden, veel mensen dopen en investeren in de groei van de mensen op het reservaat en degenen die naar het Indiaanse kerkje op het reservaat kwamen.



Wat gebeurt er in 2013?

Handelingen 18:3-4 Het Boek (HTB)

Paulus bleef bij hen en werkte met hen samen, omdat zij (net als hij) tentenmakers waren. Elke sabbat was hij in de synagoge te vinden, waar hij met Joden en gelovige Grieken discussieerde en probeerde hen te overtuigen.

Na 6 jaar te hebben gediend was het voor de familie teveel geworden. Ondanks dat de roeping nog steeds sterk aanwezig was, raakte ons hele gezin uitgeput door de vele offers, de magere financiën en de enorme vraag om hulp, die deel uitmaakt van het dagelijkse leven op het reservaat. Vooral de laatste drie jaren leven in een stacaravan op het reservaat hadden hun tol geëist. Na overleg met de Heer en het team van vrijwilligers hebben we besloten om ons een jaar terug te trekken van de dagelijkse activiteiten op het reservaat. Geïnspireerd door Paulus (*Handeling 18:3-4*) is Marco gaan zoeken naar mogelijkheden om een betere financiële basis te kunnen leggen voor zijn gezin. Het moest iets zijn dat voldoende opleverde om in een echt huis te wonen, het gezin met drie kinderen draaiende te houden en om voldoende tijd over te houden om de roeping te vervullen: *“Het Goede Nieuws brengen aan de First Nations.”*

Vele mensen hadden er op aangedrongen dat Marco terug zou keren naar de financiële service industrie. De beste tijd om hierover na te denken was tijdens dit jaar van rust, bezinning en herstel van de wonden die we hadden opgelopen in de laatste zes jaar. Marco is thans hard aan het studeren om zijn verplichte erkenning als levensverzekeringsagent te behalen. Dit is geweldig. Hierdoor kunnen we onze eigen tijd indelen, werken als het nodig is, maar bovenal onze weg terug banen naar het reservaat. Momenteel zijn alle programma's nog steeds in volle gang, onder leiding van het team van vrijwilligers. Dit jaar hopen we de *“Good News for First Nations Society”* officieel te registreren als een non-profit organisatie. We hebben al een bestuur en statuten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!



Zelfs na 7 jaar pionieren kunnen we volmondig zeggen: **DIT IS NOG MAAR HET BEGIN!**

Wilt u ons meehelpen om de tweede helft van onze roeping te vervullen op een totaal vernieuwde, verfriste en sterke manier?

Voor meer informatie: vraag gerust naar Gerard de Groot, voorganger van Levend Woord Gemeente Rotterdam.

Giften kunt u overmaken naar ING Bank: 28.82.00 t.n.v. Levend Woord Zending, Rotterdam. O.v.v. Marco en Margreet Faasse, Canada.

Adres in Canada:
Fam. Faasse
2218 Magnolia Pl
Sidney BC V8I 4C9
1-250-656 0010

“We zouden het geweldig vinden als u ons blijft steunen of besluit uw betrokkenheid te vernieuwen zodat de Indianen, ofwel de First Nations van Canada de boodschap van het Goede Nieuws kunnen blijven horen!”

MARCO FAASSE



Randweg 26-28
3074 BN Rotterdam
Telefoon: 010-423 13 54
E-mail: info@lwg.nl
www.lwg.nl