



***“De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen”***  
***2 Petrus 3 vers 9 HB***

Paramaribo, juni 2013

Beste ‘vruchtbaar’ vrienden,

Zo de Heer het wil, hopen wij in de maand juli wederom in Nederland te zijn. Het doet ons altijd goed om weer samen met de kinderen, familie en vrienden te zijn.

Met het werk van de stichting “Vruchtbaar” gaat het goed. Voor wat betreft onze werkwijze is er niets veranderd. Jammer genoeg blijft het moeilijk om met de instanties goede afspraken te maken. Met de kracht van de Heer blijven wij ons positief opstellen. Om ons heen zien wij vaak goede dingen gebeuren. Dit is een teken dat God de vele gebeden verhoort. Daarom gaan wij door met deze bediening en kijken niet naar de omstandigheden of situaties die wij op onze wegen tegen komen. God is een beloner voor wie hem zoeken.

### **Jeugdopvoedingsgesticht (Santo Boma)**

In de inrichting hebben wij onze handen vol aan de 40 pupillen. De leefsituatie van deze pupillen is nog steeds niet wat het wezen moet en wij moeten bij elk bezoek improviseren wat wij met hen gaan doen. Gelukkig zorgt de Heer altijd voor een oplossing. De nood tent waar wij samenkomen voor de evangelisatiediensten en recreatie lekt van alle kanten. Er zijn geen stoelen en tafels, wel 3 gymnastiekbanken waarvan soms de poten zijn afgebroken. Je kunt je voorstellen hoe creatief wij moeten zijn om leuke dingen met hen te doen. Voor wat betreft het nieuwe herstelcentrum is er nog steeds geen duidelijkheid. Wij zijn nu een half jaar verder en weten niet of het nieuwe complex, wel of niet gebruikt gaat worden voor deze doelgroep. Zo is het best moeilijk werken, geen planning, geen programma etc. Wij blijven volharden in gebed, dat de Heer ons blijft sterken, ons een behoorlijk portie creativiteit, wijsheid en geduld geeft. Maar ondanks dit alles zien wij dat God ons niet in de steek laat en zien we veel positieve veranderingen bij de pupillen. Zij worden steeds vrijmoediger, geven getuigenissen over hun leven van vroeger en zingen, bidden en lezen de bijbel. Ook aan hun gedrag zien wij veel veranderingen, zoals verdraagzaamheid, acceptatie, en ze worden niet zo gauw meer boos.

### **Enkele Getuigenissen**

Laatst kwamen wij een pupil op straat tegen met een bijbel in zijn hand. Hij is een jaar geleden vrij gekomen. Hij riep ons en gaf ons een hug, en vertelde dat hij van de kerk kwam. Overdag werkt hij en volgt een avondopleiding. Toen deze jongen pas in de inrichting kwam had hij heel moeilijk gedrag, maakte moeilijk contact en deed met niets mee. Hij had een stevig postuur en liet vaak zijn werk door de andere pupillen doen. Maar naarmate hij daar langer was, begon hij te veranderen, bezocht de diensten, deed mee met sport en spel. Ook nam hij de leiding om bijbelstudies met de jongens te doen en in het zingen voor te gaan. Hij heeft nu een relatie met de Heer en zijn karakter is veranderd. Men kan nu leuke gesprekken met hem voeren.

Een andere jongen van net 13 jaar, was zeer in zichzelf gekeerd en je kon hem met moeite bereiken. Hij was van binnen helemaal opgesloten. Hij nam afstand van alles en weigerde deel te nemen aan het programma. Hij was erg beschadigd en keek je nooit aan, als je met hem sprak. Na een paar maanden begon er een relatie tussen ons te ontstaan. En Hij vroeg om een Surinaamse bijbel. Langzaam veranderde hij. Hij is nu een vrolijk mens geworden, hij bidt en zingt. Nu komt hij ons steeds lachend tegemoet en biedt altijd zijn hulp aan en neemt de spullen van ons over.

Nog een andere jongen van 17 jaar getuigde dat hij blij was met zijn hechtenis, want hij maakte zijn familie te schande en spijbelde vaak van school. Hij had verkeerde vrienden en begon te roken. Tijdens zijn gevangenschap heeft hij de Heer leren kennen en kreeg een relatie met Jezus en beseft nu dat God andere plannen met hem heeft. Hij is een leuke jongen, en wij mochten vaak leerzame en opbouwende boeken voor hem meenemen om hem te bemoedigen. We hadden vaak fijne gesprekken over hetgeen hij in de boeken had gelezen. Binnenkort mag hij naar huis.

Weer een andere jongeman getuigde ook dat hij veranderd is tijdens zijn opsluiting. Hij was vroeger een heel slecht mens en hij had geen respect voor andermans spullen en wanneer men hem daarover sprak dan luisterde hij nooit. Hij was erg opstandig en wilde alleen maar dure en mooie spullen. Maar nu is hij veranderd en heeft spijt van al de slechte dingen die hij toen gedaan heeft. Hij dankt de Heer, die op tijd zijn ogen heeft geopend en zijn hart nu verlicht. Daarom gaan wij door met dit werk dit zijn de vruchtjes van de zaadjes die wij door de Heer mogen zaaien.

Wilkin van der Kamp heeft een paar maanden geleden de jongens verrast met zijn aanwezigheid en zijn getuigenissen over wat hij allemaal meemaakt in de gevangenissen die hij heeft bezocht in verscheidene landen. Ook bemoedigde hij hen met een goed woord en vertelde hen dat zij het nog niet zo slecht hadden. Zij vonden het fijn dat hij nog tijd maakte om persoonlijk voor hen te bidden.

### **Nieuwe uitdaging**

Na onze vakantie in Nederland hopen wij in september weer met een jeugdbediening te starten in een plaatselijke gemeente. De Heer heeft ons hier naartoe geleid en wij geloven dat alles wat de Heer doet goed is en wij geloven dat Hij ons ook hier zal dragen. Zoals Hij tot nu toe altijd heeft gedaan.

Onze dank gaat uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd voor het welslagen van het werk van Stichting Vruchtbaar.

### **Blijft u bidden:**

Voor het werk in de Jeugdgevangenis, leefsituatie, nieuwe opvang, schoolsituatie en verandering van de jongens.

De nieuwe uitdaging in september jeugdbediening

Dat wij gezond mogen blijven en dat de Heer ons nog veel voldoening en volharding mag geven in dit werk.

Giften: Roël Mijnhijmer  
INGrekening 4573601,  
t.a.v. Stg. Vruchtbaar Suriname.  
Weimansweg 74 - 3075 MP Rotterdam

Emailadres: [roelnorma.50@gmail.com](mailto:roelnorma.50@gmail.com)  
Tel. 00597-530582 of 00597-8875825  
Justinestraat 20, Paramaribo - Suriname.

