

Gebedskaarten

Lieve ouders, weet u nog dat in de vorige nieuwsbrief een stukje stond over gebedskaarten? Als kinderwerkers willen wij door middel van deze kaarten nauwer betrokken raken bij de kinderen in de kinderkerk. Elk kind krijgt zijn of haar eigen gebedskaart met daarop onder meer specifieke gebedspunten en bijbelteksten. Vervolgens worden de kaarten onder de kinderwerkers verdeeld en ieder bidt regelmatig voor de kinderen op die kaarten.

Hierbij hebben we wel uw hulp nodig. U heeft een gebedskaart uitgereikt gekregen die u kunt invullen. Wilt u graag dat vanuit de kinderkerk wordt meegebeden voor uw kind(eren), dan vragen wij u vriendelijk de ingevulde gebedskaart met een foto van uw kind in te leveren bij Lydia, Brendine, Patrick of Henk. Alvast bedankt!

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Ik ben Dewi, 18 jaar en ik zit in het derde jaar van de opleiding voor onderwijsassistente. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en hen veel te leren.

Ik heb ervoor gekozen om bij de kinderkerk mee te draaien omdat ik het geweldig vind om te zien hoe de kinderen groeien en zoveel interesse hebben in het geloof! Ik hou ervan hen over het geloof te leren en er over te praten.

Altijd als ik in de kinderkerk meedraai, heb ik het naar mijn zin. Lekker spelen met de kids, knutselen en heerlijk over God vertellen.

Ik zie dat de kinderen enorm groeien en enorm geboeid zijn als zij bij de kinderkerk zijn. Dat maakt het heel leuk! Ik kijk ernaar uit om nog heel lang bij de kinderkerk mee te draaien.

Dewi



Er is er één jarig...

In de onderbouw:

- ❖ **Bryan Melekwe** - 30 oktober
- ❖ **Sèrahja Coutinho** - 31 oktober
- ❖ **Abigail Verbeek** - 23 november
- ❖ **Adája Feller** - 25 november
- ❖ **Liva Rijken** - 19 december

En in de bovenbouw:

- ❖ **Danilo López** - 9 oktober
- ❖ **Jamy Scheermeijer** - 28 oktober
- ❖ **Plamedi Mbingu** - 30 oktober
- ❖ **Kim Taal** - 2 november
- ❖ **Emily Gorzeman** - 14 november
- ❖ **Miguel Matos** - 27 november
- ❖ **Jephteline Dilanda** - 8 december
- ❖ **Dennusca Lovera** - 11 december
- ❖ **Jemima Dilanda** - 25 december
- ❖ **Naomi de Vries** - 27 december
- ❖ **Naomi Boersma** - 30 december



Verslag oudermiddag 8/9

Met wel bijna 70 mensen hebben we lekker soep met brood gegeten. Daarna keken de kinderen in de filmzaal een spannende film. Tijdens het eten draaide al een powerpointpresentatie met foto's van alle kinderwerkers, de ouders hebben zo kennis kunnen maken met elke kinderwerker.

Brendine gaf een update over de onderbouw d.m.v. een leuke en afwisselende presentatie. Er waren ook veel leuke foto's van de kinderen in de kinderdiensten.

De groepen in de kerk (0 t/m 5 jaar) draaien erg goed, we proeven dat de kinderen het naar hun zin hebben. Lydia houdt zich de komende tijd bezig met de oudere kinderen (6 jaar t/m groep 8).

Verder zijn er zaken gedeeld rond kerst, familie-diensten en het veranderde beleid op de 2e zondag van de maand. Tevens is het verlangen gedeeld een kinderband op te richten en aanbiddingsdiensten te houden met alle kinderen.

Het was een ontspannen en informatief samenzijn!

Wat zei je daar...?

Onze tweeling van 3 jaar is gek van voorlezen en liedjes zingen. De laatste tijd heeft papa vaak voorgelezen uit een boekje van Winnie de Poeh. Liedjes zingen doen ze graag in de auto, als we Opwekkingsmuziek draaien. De laatste tijd vraagt Mercy steeds om het liedje over de honingpot. Dat zei ons niets, tot we het liedje "De Koning komt" draaiden in de auto en Mercy vol overgave zong over de Jezus en de honingpot.....

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Ik stel mezelf even voor: mijn naam is Nancy Dwaalster en ik ben moeder van een zoon van 14 jaar. Ik ben 46 jaar oud en ben in het dagelijks leven werkzaam als operatieassistent.

Sinds begin dit jaar mag ik een bijdrage leveren in de kinderkerk van onze gemeente. Ik vind het erg leuk om tijd door te brengen met de kinderen. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat de kinderen onze God en Vader echt leren kennen. Dus is het belangrijk dat we 'Het Woord van God' in die kleine lieve hartjes zaaien.

Ik vind het enorm leuk om bijbelverhalen te vertellen, ook vind ik het belangrijk dat kinderen leren om God te aanbidden om zich open te stellen voor de werking van de Heilige Geest. Ik geloof met heel mijn hart dat er grote wonderen gaan plaatsvinden in de kinderdiensten.

Kortom, ik vind het een voorrecht om dienstbaar te mogen zijn in de kinderkerk.

Groetjes van Nancy



LWG Familiedag

Op 6 juli hebben we met 50 mensen, verspreid over 13 gezinnen, de allereerste LWG Familiedag gehouden. Ivanildo en Marina Falkenstein waren zo gastvrij om ons te ontvangen in hun ruime 'Eagles Nest' in Ulicoten (Brabant).

Op de Familiedag werden we uitgedaagd in spelvorm elkaar beter te leren kennen. Mijn vrouw Nathalie en schoonzus Nathasja hadden hiervoor een heel 'oudhollands' spelletjesparcours uitgezet waarbij iedereen, geholpen door het schitterende weer, zich prima vermaakte. De kinderen snelden vaak voor ons uit op weg naar de volgende spelletjes. Ook sommigen van de ouders kunnen we gerust fanatiek noemen!

Na zo'n drukke spelletjesmiddag was het voor de kleintjes mogelijk zich te vermaken in het zwembad, op de trampolines of leuke andere speeltoestellen bij Ivanildo & Marina in de tuin. Ook hadden ze paarden waar de kleintjes heel dicht bij konden komen. Erg leuk!

Aan de innerlijke mens was ook gedacht en iedereen had lekkere maaltijden/hapjes klaargemaakt. Tijdens de maaltijd werd er alvast terug- en vooruitgeblift op de wensen van de groep en welke onderwerpen centraal moeten staan in het nieuwe seizoen (2013/14). Gerard en Cheyenne zorgden voor een leuk muzikaal intermezzo.



Daarna was het de beurt aan Lydia en mij om de punten te tellen van de spelletjesmiddag. Het lag allemaal erg dicht bij elkaar, maar er kwamen uiteindelijk 3 teams als beste uit de bus. Deze teams mochten een medaille in ontvangst nemen, maar voor alle kinderen was aan een leuk kadootje gedacht. Vervolgens konden we nog tot laat nagenieten van het heerlijke weer.

Ik kijk met veel plezier terug op de dag. Ik heb sommige mensen uit de kerk beter leren kennen en ook onze 3 kinderen hebben het erg naar hun zin gehad. Het versterkte wat mij betreft in elk de onderlinge band die we als gemeente van Christus zo hard nodig hebben!

Tot snel in de (kinder)kerk!
Jerian Verbeek



PUZZEL

Help
Daniël
zijn weg
uit de
leeuwen-
kuil te
vinden!