

Reisverslag Mozambique door Brendine van Wessel

Een prachtig blauwe lucht
Een helder blauwe zee
Elke dag genieten van de zon
Geweldig en opbouwend onderwijs
Mooie Afrikaanse kinderen
en geweldige contacten met ruim
300 medegelovigen uit meer dan
27 landen van over de hele wereld.

Zomaar een aantal geweldige kenmerken van
10 weken Afrika! Daar heb ik mogen genieten van
de Harvest school in Mozambique! Een
bijbelschool van Iris Ministries van Roland en
Heidi Baker.

Dromen kun je blijven dromen, maar ik heb
ontdekt dat het geweldig is om een lang
gekoesterde droom in vervulling te laten gaan! Al
jaren verlangde ik ernaar om een dergelijke reis
naar het verre Afrika te maken in combinatie met
een bijbelschool. En afgelopen najaar was het
zover. Het was even slikken om zonder mijn lieve
echtgenoot op reis te gaan, maar ook hij is
gelukkig twee weken geweest. Het zat er niet in
om op dat moment samen te gaan en David gunde
het mij van harte.

Samen met 10 andere meiden van over de hele
wereld heb ik een huis mogen delen deze weken.
Ik heb mijn luxe gemakken ingeruild voor de
Afrikaanse gewoontes...wat betekent dat je soms
water hebt, hutje mutje wonen en elke dag rijst
met bonen voor de lunch en 's avonds opnieuw
rijst.

Maar dat woog allemaal niet op tegen de mooie
dingen die ik heb mogen leren en heb ervaren. De
dagen waren gevuld met onderwijs, workshops en
het optrekken met de kinderen.

Abel heeft een speciaal plekje in mijn hart
gekregen. (zie foto) Hij riep mijn naam elke keer
als ik langs liep en heeft me portugees leren
tellen en andersom leerde ik hem weer wat
engels.



Op zondag was ik actief in de kinderkerk. Wat een
enthousiaste kinderstemmetjes elke keer
opnieuw. Geweldig! Zingen en dansen dat ze
konden! Het was alles bij elkaar een geweldige
ervaring!

En ik zou zeggen...maak je dromen waar! God
geeft ze niet voor niets.



Mijn huisgenoten en kids van Iris Ministries.

Wat zei je daar...?

Bij de briljantjes (0 t/m 2 jaar) vertelde ik laatst
het verhaal van de zondeval. De nadruk lag vooral
op het feit dat Adam en Eva niet luisterden naar
wat God had gezegd. Terwijl God toch echt het
beste wist wat wel en niet goed voor Adam en Eva
was. Ik vertelde dat de Here God ons ook precies
vertelt wat wel en niet goed voor ons is. Hij doet
dat door de Heilige Geest die ons dat van binnen
vertelt. Doelend op de
innerlijke oren van ons hart,
liet ik onderstaand plaatje
zien en vroeg aan de
kinderen wat dit waren:
Joshua twijfelde geen
moment: goene! (schoenen).



Even voorstellen door Corriëtte van Zijtveld

Hallo allemaal,



Sinds kort maak ik deel uit van de leiding in de kinderkerk bij de pareltjes. Omdat ik ook nog nieuw ben in de gemeente, wil ik me graag via deze weg aan jullie voorstellen. Mijn naam is Corriëtte van Zijtveld, ik ben 22 jaar en kom uit

Driebruggen. Afgelopen schooljaar (2011-2012) heb ik Bijbelschool C7 in Leuven, België, gevolgd. Dit is voor mij een heel bijzonder jaar geweest, waarin ik veel van God heb ervaren en geleerd! Onder andere in dit jaar is mij duidelijk geworden dat ik echt iets met kinderen heb en dat God mij hier in ook wil gebruiken. Veel ervaring heb ik nog niet, maar ik hoop dat ik dat binnen de LWG genoeg kan opdoen! Ik zie ernaar uit om de kinderen in de kinderkerk zo veel mogelijk van God mee te kunnen geven. Ik geloof dat het erg belangrijk is dat kinderen op zo jong mogelijke leeftijd, zo veel mogelijk van God weten en ervaren, omdat dit de basis is voor de rest van hun leven. Ik heb er dan ook erg veel zin in om samen met jullie, als ouders, en het team hiermee aan de slag te gaan!

Hartelijke groet,
Corriëtte van Zijtveld

Raadsel...

Wij vormen samen een schat die geen bergruimte vraagt,
die iedereen levenslang gemakkelijk met zich meedraagt,
die altijd mooier wordt, hoe meer je hem verslijt
en hoe meer je ervan gebruikt, hoe rijker je wordt,
dat is een feit.

Oplanning: Wij zijn het oude en het nieuwe testament. We nemen weinig ruimte in beslag, want je kunt onze inhoud lezen, hoe waardevoller wij voor je worden!

Woordzoeker



MOEDERS	KLEINTJES	KINDEREN	OP SCHOOT
WEGSTUREN			KOMEN
BESTRAFT			GOD
ROEPT			TIJD
GEEN			HEMEL
JEZUS			BIJ
LEERLINGEN			MENSEN
DRAGEN	ZEGENEN	DISCIPELEN	LATER



Bovenbouwnieuws (6 t/m 13 jaar) door Nienke de Haan

Zondag 7 april was ik bij de bovenbouwers en kwam de vriendinnen Rosa (8 jaar) en Editzyhana (10 jaar) tegen. Ik heb ze een paar vragen gesteld.



Hallo meiden, waar kennen jullie elkaar van?
We zijn buurmeisjes van elkaar.

Komen jullie vaak naar de kinderkerk?
Rosa: Ik kom regelmatig. Editzyhana logeert bij me en is vandaag ook mee. Ze is vaker mee geweest.

Hadden jullie zin om naar de kinderkerk te gaan?
We waren fijn aan het spelen en wilden eigenlijk niet weg. Maar de kinderkerk is wel heel leuk.

Wat vinden jullie er dan leuk aan?
Rosa: We doen spelletjes en krijgen wat lekkers.
Editzyhana: De spelletjes en het zingen zijn leuk.

En leren jullie ook over God?
Rosa: Ja. Soms vind ik dat moeilijk te onthouden, maar soms doen we er ook een spel bij waardoor het makkelijker is, zoals een keer met magneten.

Wat zijn eigenlijk jullie hobby's?
Rosa: Dansen en zingen. Editzyhana: Zingen, zwemmen... en met Rosa spelen! Rosa: Daar zijn we zeker goed in, samen spelen.