

Even bijpraten...

Als ik dit schrijf, is de eerste herfststorm achter de rug, is de vakantie voorbij en is iedereen druk met de dingen die God te doen heeft gegeven. Ook in de kinderkerk was het zomervakantie. In de onderbouw hebben we het programma even wat losgelaten om in september de draad weer op te pakken. Na de schepping en zondeval, zijn we nu bezig met het verhaal van Noach. Hij kende de stem van God en werd een helper van de Heer. Bovendien hoefde hij niet bang te zijn omdat hij God gehoorzaamde, zo werd de ark een veilige plek in de storm.

De bovenbouw is op creatieve manieren bezig met 'Gods'stem verstaan'. Rowan en Nica hebben daar verderop iets over te vertellen.

Augustus was 'klusmaand van het jaar'. We zijn met een groep van 20 man de eerste zaterdag die maand gestart met de opknappbeurt van beide achterzalen in de Breepleinkerk. Het werd een veel grotere klus dan voorzien, maar begin oktober hopen we de zalen in gebruik te gaan nemen.



Als kinderkerk zijn we apetrots op de prachtige plek die we mogen gaan gebruiken! Ik vind het dan ook zeker op zijn plaats om in deze nieuwsbrief, mede namens de kinderen, iedereen te bedanken die heeft geholpen om de zalen zo mooi te maken!

Ook een mijlpaal is dat sinds 1 september de baby's en peuters (0 t/m 2 jaar) een eigen groep vormen. Vanaf oktober zal de kleine achterzaal de eigen ruimte van deze groep zijn. Binnenkort hopen we met een aantal enthousiaste kinderwerkers de inrichting van de zaal te gaan bespreken en verdere plannen te maken voor deze hele speciale, kostbare, maar ook kwetsbare groep kinderen onder ons.

We verlangen ernaar om een veilige, schone en rustige plek te creëren voor de kleintjes, zodat de ouders van kinderen van alle leeftijden rustig van de dienst kunnen genieten en God Zijn droom met ons, van jong tot oud, kan verwezenlijken. Maximaal leven voor ons allemaal...

Veel leesplezier!
Lydia de Groot



Nieuws uit de onderbouw door Nienke de Haan

Sinds de 1^{ste} nieuwsbrief is in de onderbouw alles letterlijk op zijn kop gezet. De oude zalen zijn dankzij een aantal sterke, handige en slimme mensen fris en aantrekkelijk geworden.

Nu we beschikken over nette en prettige zalen, ben ik alleen maar enthousiaster over het kinderwerk geworden. Wat ik ook prettig vind is dat de groep is gesplitst. Zo hebben de allerkleinsten hun eigen plekje, waar ze rustig en veilig kunnen spelen en slapen.

Ik ben begonnen met kinderwerk vlak nadat mijn man en ik ons eerste kindje kregen. Zij is nu ruim 6 jaar en heeft inmiddels een broertje van 4 en een zusje van 1,5 jaar.

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is in de dienst te kunnen zitten, zonder je zorgen te hoeven maken over je kind. Met de nieuwe zalen en de splitsing van de groep, denk ik dat dit voor ouders zeker mogelijk is.

Als kinderwerker zal ik me met name met de oudere kleuters bezig houden. Ik houd ervan om hen bijbelverhalen te vertellen en creatief met hen bezig te zijn. Er valt zoveel te

leren van en te lachen met deze kinderen. Zij, en ook de kleinsten, zijn met recht een kostbare schat te noemen.



Wat zei je daar...?

We hadden het over de schepping en ik had de kinderen gevraagd erg goed te luisteren omdat ik ze zou gaan overheoren....

Op mijn vraag wie van hen nog wist hoe die mooie tuin heette die de Here God voor Adam en Eva had gemaakt, twijfelde Gradice geen moment, haar vinger schoot in de lucht en ze riep 'PARIJS!'.

Nieuws uit de bovenbouw door Nica Lovera

Even voorstellen, Ik ben een gemotiveerde zakenvrouw en ik gebruik de talenten en gaven die ik van God heb gekregen, zo voel ik me een echte bezige bij!

Ik ben geboren op Curaçao, ben 46 jaar, heb 4 kinderen en 1 kleinkind. In 1985 kwam ik naar Nederland op zoek naar een betere toekomst. Ik heb veel meegemaakt, maar ben God dankbaar voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan en nog gaat doen.

Sinds 2006 ben ik deel van de LWG en heb het er erg naar mijn zin. Ik heb een aantal cursussen gevolgd, ben in 2007 gedoopt en heb in 2008 mijn getuigenis gegeven.

Ik heb bij de LWG veel taken gedaan, momenteel dien ik onder meer bij de kinderkerk. Ik vind het jammer dat zo weinig mensen kinderwerker willen worden. Ook ik had niet specifiek een passie voor kinderen, maar ik krijg steeds kinderen op mijn pad. Ik ben zelfs gastouder geworden in mijn eigen huis en vind dit iets heel moois.

Samen met andere kinderwerkers heb ik veel geleerd. Wij hebben de mooiste tijden met de kinderen gehad. Het is zo mooi om met kinderen om te gaan en ze dingen in te prenten, dat is waar het fundament van God begint.

Jezus zegt: breng de kinderen bij Mij! Dus ik voel me net als Jezus wanneer de kinderen bij me komen. Ik kan ze een verhaal vertellen, voor ze bidden of een luisterend oor zijn.

Het mooiste van allemaal vind ik wanneer de kinderen mij vragen 'wanneer bent u weer aan de beurt voor de kinderkerk?' Ze hechten gewoon aan je en dat is het moment om met hen over de liefde van God te praten.

We zijn al een poosje bezig met een nieuw programma, we spelen nu ook regelmatig een dramastuk, dat is zo geweldig om samen met de kinderen te doen!

Zelf inspireer ik graag andere vrouwen om doelen te stellen en dromen na te jagen. Luisteren naar je hart betekent dat je regelmatig even gas

terugneemt om vervolgens in volle vaart de juiste weg in te kunnen slaan. Als je hart zegt 'kinderen!', geef je dan eens op als kinderwerker. Je hoeft er niets voor te betalen, het is gratis om als kinderwerker mee te draaien!



Noach - woordzoeker

b	o	o	t	o	k	h	o	u	t	d	g
e	e	z	e	l	o	a	r	e	e	b	i
e	r	e	d	i	e	r	e	n	g	e	t
j	d	u	i	f	n	k	g	b	o	v	r
k	o	w	o	a	p	o	e	s	b	a	e
a	d	g	a	n	a	l	n	s	e	r	e
t	g	a	o	t	i	j	g	e	r	k	v
o	k	a	g	w	e	d	v	o	g	e	l
s	c	a	w	e	e	r	v	e	r	n	b
h	e	r	t	e	n	j	i	n	o	k	o
g	r	a	s	m	e	n	s	e	n	n	d
!	g	o	d	r	a	a	p	l	j	i	n

Ark
Beer
Berg
Boot
Dagen
Dieren
Duif
Ezel
God
Gras
Hout
Houten
Kat
Koe
Konijn
Mensen
Nijlpaard
Noach
Olifant
Regen
Takje
Twee
Varken
Veertig
Vogel
Weer
Water

Oplossing:



Interviewje...

Ik heb een leuk gesprekje gehad met Rowan Beukinga. Hier een kort verslag. Rowan is 11 jaar en zit in groep 8. School is niet zijn favoriete bezigheid, maar hij beseft dat het erbij hoort als hij

iets wil bereiken. Vooral rekenen is niet zo zijn ding, maar taal, ook Engels, vindt hij erg leuk. Verder is hij goed in sporten en voetbalt hij graag op straat met z'n vrienden. Hij vindt dat hij er ook best wel goed in is! Rowan komt al een poosje in deze kerk en heeft het prima naar zijn zin. Vooral de kinderkerk is leuk, lekker praten en spelletjes doen. Nu zijn ze bezig met 'Gods' stem verstaan'. Hij leert om eerst naar de stem van binnen te luisteren voordat je iets doet. Da's best wel lastig, zegt hij, vooral als iemand je boos maakt. Dan zou je wel willen slaan of iets lelijks zeggen, maar het lukt nu al vaak om alleen maar een duwtje te geven. Samen besluiten we dat we graag altijd willen reageren zoals Jezus dat zou doen, dat is best een leerproces... Oh ja, wat Rowan niet zo leuk vindt, is zingen, herkenbaar jongens...?

Ik vond het erg leuk om Rowan zo een klein beetje te leren kennen, who's next?