

## Wisseling van de wacht

door Lydia de Groot

Zoals inmiddels wel bekend is, zal ik per september als oudste het oudstenteam gaan versterken. In mijn portefeuille heb ik dan onder meer de hele kinderkerk.

Sinds vorig jaar april heb ik voor de onderbouw in het bedieningsteam plaatsgenomen. Die plaats komt nu vrij. Met veel enthousiasme heeft Brendine van Wessel aangegeven dat ze mijn taken vanuit het bedieningsteam wil gaan oppakken. Ik ga me dan meer richten op de bovenbouw van de kinderkerk.

Samen met de andere kinderwerkers verlangen we ernaar om verder te gaan bouwen aan een kinderkerk waar de kinderen God persoonlijk ontmoeten.

## Even voorstellen

Hallo allemaal,

Aan mij de eer om jullie iets meer over mezelf te vertellen. Ik ben Brendine van Wessel en al bijna 9 jaar gelukkig getrouwd met David. In de gemeente zijn we samen onder meer actief als kringleiders en zelf ben ik deel van het kinderwerkersteam.

In het dagelijks leven werk ik met veel plezier als kinderverpleegkundige in het Sophia kinderziekenhuis. Door onregelmatige diensten kan het zijn dat jullie mij daarom niet altijd zien op de zondagen.

Ik heb altijd een hart voor kinderen gehad en ervaar dat God mij heeft geroepen om met kinderen te werken. Sinds 2011 ben ik actief in de onderbouw van de kinderkerk. Het is mooi om te zien hoe je zelfs de allerkleinsten al zoveel mee kunt geven.

De bijbel heeft het over inprenten in Deut. 6. Het is mooi om te zien hoe kinderen de bijbelverhalen oppakken, ze te leiden in gebed en dicht bij God te brengen. Mijn verlangen is dat elk kind van jongs af aan een intieme relatie met God zal hebben en dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt om door deze kostbare schatten heen te werken. Hierin ben ik graag een vat in Zijn handen.



Samen met een enthousiast team van werkers mogen we elke zondag de kinderen tot zegen zijn. Er is een prachtig en goed draaiend programma voor de onderbouw opgezet en Lydia de Groot zal per 1 september verder gaan bouwen aan de bovenbouw. Daarom heeft zij mij gevraagd of ik de verantwoordelijkheid voor de onderbouw van haar wil overnemen. En dat wil ik heel graag doen! Zij zal zeker betrokken blijven bij de onderbouw. We blijven met elkaar een team, zowel onderbouw als bovenbouw.

Om af te sluiten deel ik graag nog een van mijn levensteksten: 'ALLES is mogelijk voor wie gelooft'. Hier zit zoveel waarheid in en ik zou soms graag wat meer van het kinderlijke geloof willen hebben! Kinderlijk geloof is zo iets kostbaars. Ik hoop en bid dat alle kinderen dit pure geloof mogen ervaren en dit ook vast mogen houden voor de rest van hun leven!

Lieve groet,

Brendine



## Wat zei je daar...?

Juda vertelt over de bijbel van zijn opa: 'die bijbel is zoouou oud, hij is al helemaal bruin aan de buitenkant!'

## Even voorstellen

Mijn naam is Norina Haynes. Ik ben 39 jaar en moeder van 2 kinderen. In juli 2002 zijn wij in Nederland komen wonen en maken sinds 7 april 2008 deel uit van de Levend Woord familie.

Tijdens het gemeentekamp in 2010 heb ik aangeboden om de kinderwerkers te ondersteunen in de catering, klaarmaken van drinken en klaarzetten van koekjes en andere lekkernijen, zodat zij zich volledig konden concentreren op de kinderen en het werk eromheen. Daarna ben ik gaan proefdraaien bij de Diamonds, ik vond het leuk en sindsdien doe ik het "echte" werk.

In het begin vond ik het moeilijk, was nog aan het zoeken hoe of wat. Sinds wij de nieuwe methode gebruiken, vind ik het nog leuker bij de kids, de handvatten die wij tijdens de teambuildingsessie hebben gekregen, pas ik toe en het helpt echt.

De afgelopen 4 weken hebben wij 'Het Bloed' behandeld met de kinderen. Dit thema was pittig, maar het is fijn om te zien hoe de kinderen hierop reageren. Ook is het fijn om te zien hoeveel ze al weten en hoe actief ze meedoen.

Bij de laatste sessie mochten zij naar het kruis voor een intiem moment met Jezus. De drempel was hoog omdat zij steeds bleven kijken naar wat de anderen ervan vonden, maar zodra zij die drempel over waren, was het een mooie tijd bij het kruis.

Het bloed heeft gevloeid, zodat wij eeuwig leven hebben. Johannes 3:16, Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.



B	R	O	O	D	D	L	F	G	H	M	E
J	E	Z	U	S	O	E	O	E	S	A	W
S	A	M	E	N	M	Z	R	M	A	A	I
T		T	I	I	E	M	E	C	L	J	
A		K	S	N	N	U	E	R	T	N	
F	W	Z	I	E	E	E	L	N	A	I	B
E	B	I	J	B	E	L	I	T	M	J	R
L	R	N	K				E	E	E	D	O
S	G	G	E				R	O	N	K	E
E	D	E	N	P	S	A	L	M	T	E	R
D	O	N	O	R	J	Z	U	S	E	R	Z
A	V	O	N	D	M	A	A	L	U	K	S



PSALM	GEMEENTE	FORMULIER
MAALTIJD	LEZEN	AVONDMAAL
BROOD	BROER	WIJN
ZUS	ZINGEN	KIJKEN
KERK	SAMEN	BIJBEL
JEZUS	DOMINEE	TAFEL
SACRAMENT		

## Gebedskaarten

Als kinderwerkers willen wij graag betrokken zijn bij de kinderen die de kinderdiensten bezoeken. We willen ze niet enkel 'bezighouden' terwijl papa en mama de dienst bijwonen, maar ze echt iets meegeven van onze Heer en God.

Om dichter betrokken te zijn bij de kinderen, zijn we bezig voor elk kind een gebedskaart te maken. Op die kaart komen de naam, een foto en specifieke gebedspunten voor dat kind te staan. Elke kinderwerker krijgt binnenkort een paar gebedskaarten en bidt dagelijks voor de kinderen.

Ouders van kinderen uit de onderbouw hebben inmiddels een e-mail gekregen over de gebedskaarten. Daarin wordt gevraagd naar een aantal gegevens van de kinderen, naar gebedspunten en eventueel bijbelteksten of profetieën die ooit over de kinderen zijn uitgebeden.

Ook ouders van bovenbouw kinderen zullen worden benaderd over de gebedskaarten. Als u het fijn vindt dat betrokken mensen met u meebidden voor uw kinderen, stuur dan gauw een antwoord op de e-mail, of (als u nog niet via e-mail bent benaderd) zoek vast een mooie foto van uw kind om op de toekomstige gebedskaart te plakken.

In gebed staan we samen sterk!